

Schrijverij Mooi Mens

Nieuwsbrief 28-12-2011

Beste lezer,

Het jaar is bijna voorbij. Ik hoop dat je er met een goed gevoel op terug kunt kijken. 2011 was voor ons een prima jaar. Onze naamsbekendheid groeit en we hebben dit jaar acht titels uitgegeven. Dat is best veel in een roerige tijd, en dat geldt niet alleen voor de boekenbranche.

Alexandra Smith benut haar talenten optimaal. Eind november verscheen *Schemervlucht*, haar debuutroman. Noraly Beyer nam in Amsterdam het eerste exemplaar in ontvangst en las een passage voor. Alexandra straalde, te midden van haar familie en vrienden. Er zijn boeken verloot door Q-music, Viva en binnenkort verschijnt er een recensie in *LINDA*. www.schemervlucht.com

De mooiste boekpresentatie was op 13 mei in Elst. Saskia Splinter, fotograaf Peter Stevens, tientallen MS patiënten/modellen en gasten waren van heinde en ver gekomen om *MS Ontbloot* te kopen. Saskia had een geweldige power point presentatie in elkaar gedraaid, Jaap Bressers zorgde voor humor, *Hart van Nederland* kwam filmen en de zaal zinderde van spanning en ontroering. Dit is zoveel meer dan een boek. Dit is hoe het bedoeld is. Er zijn vriendschappen voor het leven gesloten, de foto expositie gaat het land door, en er is veel geld opgehaald voor *MS Research*. Het uiteindelijke doel van deze actie.

Saskia Splinter was maandenlang in levensgevaar. Door goede medische zorg, haar ijzeren wil, liefde en steun van mensen om haar heen en veel geluk, klom ze uit het dal. www.ms-ontbloot.nl.

Trots zijn wij op Tom Bier en Kim Landman. Onze jongste talenten maakten hun droom waar en schreven hun debuut. De boeken werden positief ontvangen op scholen, in bibliotheken en meer. Tom ging naar zijn oude school en las alle groepen voor. Hij is een kanjer, en maakt een moeilijke tijd door, omdat zijn moeder helaas weer chemo krijgt. We wensen Tom en Saskia veel sterkte.

Kim heeft het schrijftalent van haar moeder, Sigrid Landman, onze bekendste schrijfster. Op Hyves lezen honderden mensen haar blogs, haar boeken lopen altijd, in oktober verscheen *Chaos met autisme* en ze geeft graag lezingen. De presentatie op 1 december bij MEE Den Haag was een hoogtepunt. Ines, autisme consulent, vierde haar 25 jarig jubileum. Ze nodigde haar collega's uit en vroeg Sigrid te komen praten over autisme in de hulpverlening.

Wat doen we in 2012?

Op 5 april verschijnt *Bewoond Eiland*, het vierde boek van Sigrid Landman. Het wordt gepresenteerd tijdens een lezing voor 150 mensen in Zeeland. Verder stromen de manuscripten binnen. Het streven is om minder titels uit te geven, in een hogere oplage.

Jettie Kamphof benaderde mij in 2009, nadat ze *Moederen met autisme* had gelezen. Op onze website las ze dat wij KiKa steunen, iets wat zij al jaren doet door de verkoop van duizenden KiKa beren. Dat was een wens van haar dochter Tineke, die in 2004 overleed aan acute leukemie. Jettie bewerkte het logboek van haar dochter tot *Typisch Tineke*, en schonk de auteursvergoeding geheel aan KiKa. Via deze ontroerende uitgave kwam Jaap Kwadijk bij ons. Hij schreef eerder zakelijke boeken en met onderzoeker Paul Hendriks de bestseller *Moord zonder grenzen*. Het beste non-fictie misdaadboek van 2008, volgens Peter R. de Vries. *Dood zonder complicaties* van Jaap Kwadijk is rauw en eerlijk

en verschijnt in het voorjaar. De netto opbrengst gaat naar www.leukemie.nl. Een voorproefje:

“De behoefte om te schrijven over mijn dodelijke ziekte: Chronische Lymfatische Leukemie, is langzaam ontstaan. Het heeft impact op toekomstplannen, werk of gewoon je functioneren als mens. Mensen die in een vergelijkbare situatie zijn geraakt zullen veel herkennen. Ik geloof dat grote delen van mijn ervaringen universeel zijn en niet specifiek voor deze ziekte. Het bizarre in mijn specifieke situatie is dat ik er gezond uitzie. Dat geeft mogelijkheden, maar ook moeilijkheden. Zo is mijn karakter veranderd. Ik voel een gehaastheid. Ik laat mensen nog minder uitspreken. Het lijkt of ik met alles haast heb. Alles moet meteen af. Geen planning of morgen. Alles vandaag. Iedere dag die druk. Tegelijk voel ik weinig betrokkenheid bij de wereld.”

Sommige mensen, wij soms ook, vragen zich af: moet dat nu, zoveel drama? We geven ook vrolijke boeken uit, maar dit komt op ons pad. Renate begon in 1998 te schrijven over autisme. Eind 2005 leerde ze Coen kennen, die anderhalf jaar eerder zijn vrouw verloor aan kanker. We begonnen klein met onze passie: boeken maken. Inmiddels hebben we een groot netwerk, ook in de media, en weten we waar onze kracht ligt. Bij persoonlijke verhalen van Mooie Mensen. In 2008 verscheen het inspirerende boek van Meta du Crocq, over baarmoederhalskanker. Ze is sinds een paar jaar schoon, en ironisch genoeg is haar man nu herstellende van een zware operatie wegens blaaskanker. Meta schrijft nog steeds met veel plezier.

Jong en oud zijn welkom op de creatieve middag voor KiKa, op 22 januari van 14.00 tot 17.00 uur in Cultureel centrum De Wieken, Prinses Irenestraat 49, 6661 EA te Elst. U kunt inspiratie opdoen bij de kunstenaars en snuffelen bij de kraampjes. Voor de kinderen kunt u een knipkaart kopen om mee te doen aan: sjoelen, zaklopen, koekhappen, jeu de boules enz. Er is een altijd-prijs-loterij, hapjes en drankjes. Dit alles om aandacht te vragen voor KiKa. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

Kunstenaars: Ellen Koelewijn, fotografie www.expressionelle.nl Erik Both, Charlotte Tielemans www.passievoorvilt.nl Tecla Scholten. Verder zijn er stands met boeken, (kinder)kleding en cadeau artikelen.

Marlijn Colijn-Rous steunt goede doelen en creatieve collega's.
<http://superleukewebwinkels.luondo.nl>.

Tot zover de nieuwtjes. Via onze website kun je je aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Ken je mensen die interesse zouden kunnen hebben in een van onze projecten? Delen mag. Graag zelfs.

[Wij wensen jou en je dierbaren een sprankelend, liefdevol en hopelijk gezond 2012.](#)

Hartelijke groet,

Coen Hoogveld
Renate Diks

www.schrijverijmooimens.nl